

### LEVENSLIED

Ik liep al op de stranden van Terschelling  
beklom al vele bergen steen voor steen  
en viel al heel wat keren van een helling  
maar niemand ving mij op,... ik was alleen.

Ik maakte heel alleen al menig reisje  
en wat is er nu eenzamer dan dat?  
'k Zou alles willen geven voor een meisje  
ik wil niet langer zonder haar op pad.

Maar wie ik het ook vroeg, ze zeiden: "Nee"  
niemand wilde ooit eens met mij mee  
de kwallen in de zee en zij alleen  
zoenden mij geregeld op mijn been.

Als ik ver weg mijn liedjes zat te kwelen  
dan sprong geen zeemeermin ooit op het land  
er luisterden slechts vogels en kamelen  
geen hoeladanseres greep naar mijn hand.

Ten einde raad ben ik in de pen geklommen  
ik schreef een brief naar \_ "All you need is love"  
maar ieder meisje hield zich van de domme  
en zelfs de video sloeg ervan af!